

### Bemærk - eksempel

15542 0000000000  
Postens bladnummer Abonnementsnummer

Abonnementsnummer opgives ved henvendelse til GeologiskNyt i forbindelse med adresseændringer o.l. Abonnementsnummer (10 cifre) er påtrykt til højre for denne boks. Girokort udsendes særskilt.

# Nørrebro's geologi

## - den positive historie om bydelen

Af geolog Steen Laursen

Forleden så jeg en betjent blive interviewet i TV. Historien handlede om vold på Nørrebro i København, og betjentens svar på mediernes mange historier om kriminalitet i området var, at de var meget velkomne til at skrive noget positivt. Og heldigvis er der da en masse interessant geologi der, så vi tager handsken op.

Byerne er fyldt med geologi og denne særlige gren af geologien, hvor mennesker har spillet med, er absolut noget af det mest interessante. Ude i naturen er de fleste sten faktisk en anelse støvede og grå at se til, men inde i byerne er de formet og pudset, så de viser sig fra deres bedste side. Fordi Nørrebro i København også har sin egen urbane geologi, viser GeologiskNyts udsendte medarbejder vej igennem Nørrebro's positive historie.

### Sankt Hans Torv

Er I en gruppe, kan I passende mødes ved Skt. Hans Torv. Her er der en stribe udmærkede cafeer, hvor de først ankomne kan slappe af efter deres overflødige hastværk med at nå så tidligt frem. Midt på torvet står et interessant eksempel på en lys granit af hvid plagioklas og mørk kvarts. Hvis I kigger godt efter, kan I se, at glimmeren i granitten er forvitret til en smuk, gylden farve. Den høje og luftige skulptur yder absolut granitten fuld retfærdighed, for den tiltrækker opmærksomhed i en grad, som en kantsten aldrig kunne gøre. Husk at stil glasset tilbage til cafeen, før I går videre fra statuen. I skulle nødt øge tyveriraten i området.

### Blågårds Plads

Det næste sted på ruten er Blågårds Plads, hvor kommunen har indrettet et stort bassin. Dets kanter består af store, groft tilhuggede klippeblokke, så det har et noget massivt præg. På disse kanter har kunstneren bag

bassinet sat en stribe solide arbejdere, som er hugget ud i smukke granitter og gnejser. Spillet mellem stenens struktur og arbejderens muskuløse arme er meget imponerende. Igen får vi det spil imellem bjergart og form, som præger god, urban geologi.

### Assistens Kirkegård

Lige rundt om hjørnet åbner porten til Assistens Kirkegård sig, og som på enhver anden kirkegård myldrer det med geologi. Her er virvaret af importerede bjergarter krydret med navne som H.C. Andersen, Niels Bohr og meget passende Søren Kirkegård. Stene over de to sidste er friske og smukke i overfladen. Oven i kombinationen af store mænd og endnu større sten, har kirkegården også en masse meget gamle sten, som viser alle mulige erosionsfænomener. Kig selv rundt.

Et af de særligt interessante fænomener er et par gravstene, som står ved siden af den nordlige ende af den store boulevard, der går lige igennem kirkegården. Hver af de to sten består af en firkantet søjle, og teksten står på en hvid stentavle på søjlens ene side. Oprindeligt har stenhuggeren lavet en fordybning i søjlen, så der lige var plads til stentavlen. Her blev den fæstnet med cement. Men siden har tavlen udvidet sig, så den ikke længere passer ind i fordybningen med det resultat, at den i dag er krum og buler ud fra søjlen.

### Brosten og frokost

Nu er det et par timer siden vi forlod Sankt Hans Torv, så det er tid af finde noget frokost. Går I ud af den nordlige side af kirkegården, fortsætter vejen naturligt videre ad Jægersborggade. Nyd synet af de mørkerøde og sorte brosten i gaderne her ved det besatte hus. Asfalten er slidt af i en grad, så det er en fornøjelse at lade blikke glide hen over de blanke sten, der er lige til at brække op og bruge.

For enden af gaden ligger Stefans Gade, som byder på en forfriskning i form af en økologisk frokost i Stefanos Delikatess, en kold pilsner i Stefanos Hus eller en pizza ved Stefanos Pizzeria. I fliserne foran pizzeriaet



Arbejdere i granit og gnejs på Blågårds Plads. (Foto: Forfatteren)

ligger der en fornem orthoceratit, som er skåret på både langs og tværs, fordi stenen er knækket. I får derfor et godt indblik i dyrets indre.

I kan også gøre Nørrebro den retfærdighed at spise områdets specialitet til frokost, nemlig en shawarma ude på Nørrebrogade. Så har I chancen for at se flere brosten i Skodsborg Gade, hvor asfalten heldigvis også synger på sidste vers.

### Skoda Torv

Længere ude ad Nørrebrogade, lige på den anden side af S-togsstationen, ligger Skoda Plads. Navnet er lidt omskifteligt, så det kan være et andet, når I kommer. I dag er midten af pladsen prydet af en meter høj ævbævhånd, som synes at pege fingre af pladsen og de forbipasserende på en interessant og lidt klodset måde. Hånden er lavet i en smuk, rød granit, og der er en utydelig lamination i den. Hvis det er godt vejr, kan I nyde en øl på cafeen hér foran den gamle S-togsstation, medens I filosoferer over, hvor meget struktur der skal være i en granit, før den kaldes en gnejs. Her, midt i Frederikssundsvejens trafik, slutter turen. Vi siger tak for denne gang og sender jer med bus nr. 5A tilbage til Nørreport eller hovedbanegården. ■